

Data

wo 29 november:	18.30-19.00: Groepen 1 t/m 4 zetten hun schoen op school
wo 29 november:	Informatieavond VO voor ouders groep 8
di 5 december:	Sintfeest (groepen 1 t/4 om 12.00 uur vrij)
wo 6 december:	Na 12.00 uur: Versiermiddag kerst
do 7 december:	20.00 uur: Medezeggenschapsraad
vr 15 december:	Groepen 1/2 naar de kerststal
di 19 december:	Avond: Kerstviering in de Paaskerk
vr 22 december:	12.00 uur: Begin kerstvakantie
ma 8 januari:	Eerste schooldag in 2018



Trefwoord

Volgende week sluiten we het thema 'Goed gehoord' af.

Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.
De bijbelverhalen van volgende week:

Groepen 1 t/m 4:

Een ongehoorzaam volk (naar 1 Samuël 8).

Groepen 5 en 6:

Kiezen (1 Samuël 7); Dan moet je het zelf maar weten! (1 Samuël 8)

Groepen 7 en 8:

De reizende rechter (1 Samuël 7); Ongehoord dom (1 Samuël 8)

Kerstviering

In nieuwsbrief-12 hebben we al gemeld hoe we dit jaar de kerstviering in de Paaskerk gaan organiseren. Gezien een aantal reacties van ouders ontdekten we dat ik in dat stukje tekst een belangrijk aspect ben vergeten. Mijn excuses daarvoor.

De noodzakelijke splitsing in onder- en bovenbouw heeft te maken met het aantal beschikbare zitplaatsen in de kerk. Wanneer we gaan toelaten dat er meer dan 2 volwassenen uit een gezin meekomen, dan is de kerkzaal te vol, waardoor de **veiligheid in het geding** komt. Datzelfde geldt natuurlijk ook wanneer we gaan toelaten dat kinderen uit de bovenbouw bij de onderbouwviering aanschuiven en andersom. Zeker in de Paaskerk wordt terecht toegezien op de veiligheid in dit soort situaties. En achteraf was bij de kerstviering in 2015 de Pauluskerk onverantwoord vol.

Veiligheid gaat echt boven alles, dus we willen u daarom met klem verzoeken om aan deze afspraak gehoor te geven. Er mogen echt niet meer mensen worden toegelaten dan dat er stoelen staan. En het mag niet zo zijn dat er geen plaats zou zijn voor ouders, omdat andere ouders zich niet aan deze afspraak hebben gehouden.

Het niet toelaten van kinderen onder de 4 jaar heeft te maken met de ervaringen in vorige kerstvieringen. De onrust die dat veroorzaakte kwam de sfeer van de viering niet ten goede. U zult begrijpen dat we hierbij één lijn moeten trekken.

We begrijpen dat u het gezellig zou vinden wanneer u net als voorheen als voltallig gezin de kerstviering zou kunnen bijwonen. We vinden het als school echter belangrijker het kerstfeest samen met de kinderen in een veilige situatie te vieren.

We begrijpen ook dat deze gang van zaken in sommige gezinnen enige organisatie vergt, vanwege opvang enz. Om die reden hebben we dit tijdig gemeld, zodat u in staat bent om nu alvast een oplossing te bedenken.



School in Sintsfeer



Wat mooi dat de sintcommissie vorige week assistentie kreeg van een groep enthousiaste ouders om de school weer helemaal in de juiste sfeer te brengen. Hartelijk dank!

Ja, want nog twee nachtjes slapen en dan arriveert Sint ook in Baarn. En bij die feestelijke ontvangst hoort ook een feestelijke dans:

<https://youtu.be/C8os7Us3RgI>

<https://youtu.be/S-X-TAeLxok>

In de agenda bovenaan de nieuwsbrief heeft u al gezien dat we op **woensdagavond 29 november a.s.** de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op school verwachten om hun schoen te zetten. **Morgen** krijgen de kinderen een speciale brief hierover mee.



Voorlichting voortgezet onderwijs

Op dezelfde avond, dus ook 29 november, verwachten we om 20.00 uur de ouders van onze achtste groepers op school. Zoals ieder jaar zorgen de leerkrachten van groep 8 ervoor dat de ouders tijdig worden geïnformeerd over het voortgezet onderwijs.

De betreffende ouders zijn hiervoor reeds uitgenodigd.

Van Sint naar Kerst

Inmiddels kijken we ook al weer twee weken verder...

Op **woensdag 6 december** vaart Sint weer naar Spanje, dus kunnen we het schoolgebouw weer gaan omtoveren van Sint naar Kerst. Die woensdagmiddag gaan we **direct na schooltijd** aan de slag om dit voor elkaar te krijgen. Wanneer u in de gelegenheid bent om een handje te helpen, dan bent u van harte welkom! We beginnen gelijk na 12.00 uur, maar wanneer u er b.v. pas rond 13.00 uur kunt zijn, is dat ook prima.

Met vriendelijke groet,
en alvast een heel prettig weekend gewenst,
Jacques van der Vlies